

Dag 5 - Naar huis

Hallo mede reisgenoten,

We zijn zaterdagavond veilig thuisgekomen na een voorspoedige reis.

Eerst maar even bij het begin beginnen. De planning was om zaterdag om een uur of tien te ontbijten en wij hadden zelf het idee om voor die tijd de kamers op te ruimen en de spullen uit te zoeken en dan nog even buiten koffie te drinken. Dat waren onze plannen maar niet die van Romica. Zo rond 08.15 nodigde hij ons uit om koffie te komen drinken in het kantoor van de rector want daar staat een koffiemachine. Hij had wat moeite om er koffie uit te krijgen maar uiteindelijk hebben een hele goede bak gekregen. Daarna de kamers maar gedaan en nog even buiten kunnen zitten voor het ontbijt.



We zijn even voor halfelf al naar het vliegveld vertrokken want de studenten en Romica hadden de bus daarna nodig. Ze hadden nog een 400 km voor de boeg en voor ons maakte het niet uit of we bij ITP zaten of op de luchthaven. Toen we bij de luchthaven aankwamen was het al 26° met een strakblauwe lucht.

We zijn op tijd vertrokken en aangekomen op Charleroi. Maar oh wat was het daar koud en het regende. De shuttlebus stond al op ons te wachten om ons naar de parkeerplaats te brengen. Onderweg hebben we meer file gehad dan op de heenreis maar rond 8 uur waren we in Stellendam waar Lien de soep en broodjes al klaar had staan. Nog even koffiegedronken met degene die even aangekomen waren om welkom thuis te wensen. Kees heeft de reis afgesloten met lezen en gebed waarnaar we huiswaarts zijn gegaan.

Terugkijkend op deze reis, is het een hele bijzondere reis geweest. De kerk maakt een enorme groei door en met name onder de zigeuners. Onder deze bevolkingsgroep is veel armoede. De kerk pakt dit op en helpt waar ze kunnen. En wij mochten daar een heel klein steentje aan bijdragen. Het was voor het eerst dat we met één pastor en één student de hele tijd op pad geweest zijn. Je leert elkaar kennen en we hebben heel veel gehoord van het werk dat de pastor zo in de jaren gedaan heeft. Dan zijn hele mooie en bijzondere ritten geweest en dan vallen de lange afstanden die je moet rijden geheel weg.

Ja we kunnen zeggen dat het een gezegende reis is geweest en daar zijn we heel dankbaar voor. We hopen dat we hiervan een beetje aan jullie hebben kunnen overbrengen.

We vonden het fijn dat jullie met ons meegereisd zijn en bedanken jullie voor jullie berichtjes, kaarten etc. en natuurlijk Lien voor de catering en de gastvrijheid.

M vr gr
De transportgroep 2016
Adrie, Leen en Anneke