

Dag 5: Boekarest en Arend is er weer bij

Dag allemaal,

Wij hopen dat jullie een fijne dag gehad hebben met de buutenhavenmarkt en dat alles goed gegaan is.

Wij hebben vandaag een rustige dag gehad. Arend was er weer bij en is van het bananendieet af en begint weer met ons mee te eten. Daar zijn wij heel dankbaar voor want het is toch vreemd om niet met z'n vieren op stap te gaan. Daarom hebben wij er een korte niet al te inspannende dag van gemaakt. We zijn na een laat ontbijt met Adelin een 4e jaars student als chauffeur en Dragos met z'n vrouw Andrea naar een 16e eeuws kasteel met park geweest net buiten Boekarest. Op ons gemak zo een beetje rondgekeken en in het park gewandeld.





Daarna even gegeten en zo halverwege de middag waren we weer terug.

De rest van de dag doen we het ook rustig aan, we moeten nog wel even naar onze buurman de Lidl. Trouwens het is heel apart om op een zaterdag geen files in Boekarest te hebben. De mensen zijn er echt een lang weekend op uit. Nu begrijp ik ook waarom wij vandaag niet op pad konden voor de goederen.

Morgen hopen we de diensten met jullie mee te luisteren. Maandag is het plan om weer naar de dorpen te gaan en de laatste spullen rond te brengen. Maar daar hopen we maandag over te schrijven.

We wensen jullie allemaal een gezegende zondag en hopelijk tot maandag.

Vanuit een regenachtig Boekarest,

Arend, Leen, Adrie en Anneke